



NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

hengelsportvereniging
DE KAPER
BERGEN OP ZOOM

Beste Karperleden,

Zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar, maken we binnenkort de incasso's op. Als je wilt weten hoe het bedrag is samengesteld, op de achterkant van deze Nieuwsbrief vind je de prijzen van lidmaatschap, Visblad, BHKvergunning enz. Iedereen die geen machtiging heeft afgegeven, krijgt geen acceptgiro meer, maar vindt bij deze Nieuwsbrief een brief, waarin het rekeningnummer van de vereniging en het verschuldigde bedrag staat vermeld. Wacht niet te lang met betaling, anders kunnen we niet garanderen dat je de benodigde visdocumenten tijdig in huis hebt. Heb je wel een machtiging afgegeven, dan wordt het verschuldigd bedrag eind november/begin december afgeschreven. Je hebt dan alle benodigde papieren op tijd in je bezit.

Helaas komt het geregeld voor dat er op en bij de Ligne vernielingen plaatsvinden. Zo is afgelopen zomer het pas vernieuwde hek kapot geknipt en is er een boot verdwenen. Van beide voorvallen is aangifte gedaan. Ook wordt er geregeld zwart gevestigd. De BOA weet daar van en zal van tijd tot tijd controles uitvoeren. Het feit dat je aan de Ligne zo lekker ongestoord kunt vissen kan dus ook een nadeel zijn. Er is weinig sociale controle. Hou daarom je ogen en oren open en meld ongeregelheden bij het bestuur.

Afgelopen zomer hebben we met een klein groepje enthousiaste leden de steiger opgeknapt. Ik vond het hartverwarmend dat een aantal leden bereid was de handen uit de mouwen te steken. Zij hebben er voor gezorgd dat iedereen weer zonder gevaar de steiger kon betreden. Henk, Stef en Jan, nogmaals bedankt en ik hoop dat we in 2016 weer een beroep op jullie mogen doen.

Voor de wedstrijdvisser: 22 november van 14.30 tot 17.30 uur is de prijsuitreiking van het wedstrijdseizoen 2015. Plaats: paviljoen Rozenoord. Tevens worden die middag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ook niet wedstrijdvisser zijn uiteraard van harte welkom.

Tot ziens aan het viswater
Ad Suijkerbuijk (voorzitter)

**secretariaat*
0164-682342

Bananenrepubliek.

Bananenrepubliek..... zal je je afvragen, wat heeft Bananenrepubliek nu in vredesnaam te maken met vissen? Doorgaans worden woorden als Bananenrepubliek en Apenland een beetje snerend gebruikt voor landen in Midden-Afrika, die, om welke reden dan ook, nog geen kans hebben gehad zich te ontwikkelen tot onze staat van welvaart. In die landen is vissen een noodzaak om te overleven, terwijl bij ons vissen tot een hobby is uitgegroeid.

De Bananenrepubliek is een marketingbureau dat ons heeft benaderd om op De Ligne een reclamefilm te mogen maken in opdracht van een van hun opdrachtgevers.

Nadat we meer informatie hadden gekregen (en verzameld; Google is tenslotte jouw beste vriend) heeft het bestuur de knoop doorgehakt en hen toestemming gegeven om tijdens een mooie zondag hun reclamefilm te schieten.

Het resultaat? Ga naar <https://youtu.be/YJF8AIIIDR-w> en bekijk het eindresultaat. Als cluppie hebben we er een, zo vindt het bestuur, leuke commercial aan overgehouden waar "ons water " erg mooi op de achtergrond figureert. Tevens hebben we een kleine financiële vergoeding gekregen wat is geïnvesteerd in een bosmaaier welke goed gebruikt kan worden om de groei van riet en andere planten in toom te houden, kortom: een win-win situatie.



Wat kost De Karper?

Het lidmaatschap van onze visvereniging is nog steeds een kleinigheid als ik deze afzet tegen de kosten van andere sporten en verenigingen. Bedragen van € 10 tot € 25 per maand voor gymmen of voetballen zijn géén uitzondering in BV Nederland!

Lees onderstaand wat voor jou het vissen op De Ligne volgend jaar de kosten zijn:

Lidmaatschap De Karper, 2016:

Lidmaatschap senioren	€ 25,= *
Lidmaatschap dames / jeugd	€ 12,50 *
BHK senioren	€ 5,=
BHK jeugd	€ 3,=
Het Visblad	€ 8,=
Vispas senioren vanaf 14 jaar	€ 21,=
Vispas junioren tot 14 jaar	€ 7,=
2e vispas	€ 3,50
Borg toegangssleutel	€ 12,50

** als je niet via een machtiging betaalt, is het lidmaatschap wegens extra kosten, een euro duurder !!*

Vakjargon.

Het Visblad ligt weer op de mat achter de voordeur: leesplezier! Wat mij opvalt is dat onze sport sinds mijn jeugd gegroeid is tot een serieuze bezigheid. Had je het vroeger, in Jip en Janneke taal, over een bamboe hengeltje, een lijntje, een dobber, lood en een haakje, nu lees ik alleen maar vakjargon. Een kleine " greep " uit het assortiment:

Fox Rage lanceert Cat Range, Spro Special Force, Tactic Carp, Carpsquare, Vernuftige Trolley, Clonk Teaser, Lure Parts, Oranje-Zwart stand vol Guru's, Transducers-tang voor Belly's, Preston's Pro Feeder Arm, Fisherman's Partnes voor kabeljauwrigs, Vrijlopmolen met filmprint (Big Pit, zelfs!)

Vraag mij stilletjes af: was het vroeger zoveel slechter? In ieder geval wel begrijpelijker.....!